

LEVEN UIT DE BRON #5



Samen leven uit de bron (inspireren)

Samenvatting en vragen preek Johannes 4 (preek: dickdreschler.nl)

[1] Wie is jouw voorbeeld? We hebben allemaal voorbeelden nodig!

- 1) *Deel eens met elkaar wie een voorbeeld voor jou is/was in je leven.*
- 2) *Wat heb je van hem of haar geleerd?*

[2] Ook in de kerk hebben we voorbeelden nodig! Mensen die leven uit de bron.

Jongeren en ouderen, zeker als je in een nieuwe situatie komt.

3) *Van wie heb je veel geleerd over het geloof en de Here Jezus?*

Door wie heb je God mogen leren kennen?

4) *Kun je een voorbeeld noemen van een (nieuwe) situatie waarin leerde van anderen?*

Wat leerde je van hen wat betreft het geloof?

[3] De Samaritaanse vrouw is bepaald geen heilige. Ze leeft in zonde.

Hoe kunnen mensen nu een voorbeeld zijn, als ze zelf zwak zijn en dingen fout doen?

Als ze midden in de strijd van het leven staan?

5) *Wat zijn jou omstandigheden nu? Wat maakt dat er 'dorst' in je leven komt?*

6) *Kun je iets delen van wat het geloven voor jou nu moeilijk maakt? Waar heb jij steun in nodig?*

[4] De mensen uit Samaria gaan naar Jezus toe omdat de vrouw hen op Hem wijst.

De stad stroomt uit. We hebben richtingwijzers nodig, mensen die inspireren.

7) *Op welke momenten wijs je anderen op Jezus, praat jij over het geloof?*

8) *Heb je wel een spijt gehad dat je niet meer over Jezus hebt laten zien? Wanneer?*

9) *Hoe zou je meer vrijmoedig je geloof kunnen delen?*

Jaarthema LEVEN UIT DE BRON

17 september	Leven uit de Bron
5 november	Zelf leven uit de Bron (persoonlijke relatie)
7 januari	Zelf leven uit de Bron (de praktijk)
4 februari	Samen leven uit de Bron (communicatie)
3 maart	Samen leven uit de Bron (inspireren)
7 april	Delen uit de Bron (dienstbaar)
5 mei	Delen uit de Bron (fontein)

[5] In de ontmoeting met Jezus ontdekt de vrouw dat het niet gaat om haar gewone dorst.

Het gaat om de geestelijke dorst, waarin Jezus rust en vergeving wil geven.

Hij kent haar helemaal. Zijn 'levend water' mag haar hart vervullen.

10) *Waarom denk je dat de vrouw zegt: 'ik wil wel water waar je geen dorst van krijgt'?*

11) *Als jij voor de camera zou vertellen hoe Jezus levend water voor jou is, wat zeg je dan?*



LEVEN UIT DE BRON

[6] Het is bijzonder hoe de vrouw rust vindt in haar leven. Zo wil God in ons werken.

12) *Hoe heb jij ervaren wat het betekent dat God zegt 'Ik ken je, Ik zal er zijn'?*

[7] Gelovigen kunnen ons stimuleren, helpen op Jezus gericht te blijven.

We lezen ook veel voorbeelden in de Bijbel (Hebr. 12:1-3). Tegelijk trekt de zonde aan ons.

De duivel laat ons het doel uit het oog verliezen. Hij laat ons zout water drinken:

Water wat verleidelijk is, maar waar je alleen maar meer dorst van krijgt.

13) *Hoe kan de zonde tussen jou en Jezus komen in te staan?*

14) *Op welke manieren kan je verleid worden om zout water te drinken.*

[8] Hebben we wel voorbeelden nodig? Juist de bijbel zet ook voorbeelden neer. Zie de lijst in Hebr. 11. Paulus zegt ook: volg mijn voorbeeld na.

15) *Herken je de vraag: worden mensen zo niet te belangrijk?*

16) *Wanneer worden voorbeelden te belangrijk?*

[9] Laten we vooral letten op de bron van levend water: Op Jezus zelf die het kruis op zich nam en het doel voor ogen hield.

17) *Hoe blijf jij gericht op Jezus? Hoe bepaalt dat je dag?*

18) *Hoe vul je deze dagen voor Pasen in om op Hem te letten?*

19) *Hoe blijf je anderen, binnen en buiten de kerk, op Jezus wijzen?*

Activiteiten Maart

6 maart Koffiedrinken ('s morgens)

6 maart Glasworkshop (paaseditie)

9 maart Running Dinner (Jeugd)

14 maart Samen eten in de kerk

17 maart Muzikale fruitmand

20 maart Koffiedrinken ('s avonds)

Er wordt ook weer een podcast opgenomen. Houd de Scipio-app in de gaten! Nog geen Scipio-app?

Download de app en geef je email door aan kerkelijkbureau@gkvheemse.nl