

Leven uit de Bron!

ZELF LEVEN UIT DE BRON

Wat was een moment dat je veel dorst had? Wie geen water meer krijgt, komt om van de dorst.

De HEER wil de Herder zijn die je naar het levende water brengt en je nieuwe kracht geven.

Veel mensen zien en horen dat niet, maar Jezus roept: 'Ik ben het levende water!'

Of je nu arm bent of rijk, jong of oud: vind Mij om je dorst te stillen.

Vandaag lopen veel mensen aan Jezus voorbij. Heb ik Jezus wel nodig?

Maar zorg dat je steeds weer uit de Bron put, dan blijft je geestelijk op peil.

Dan kun je daar uit putten, als je leven soms een tijdje door de woestijn gaat.

- Wat was een moment dat je lichamelijk echt veel dorst of honger had?
- Wat is geestelijk jouw grootste dorst of leegte?
- Op welke manier stel je je open voor God: Hoe put je zelf uit de bron? (Bijbellezen, naar de kerk gaan, bidden, stil zijn, in de natuur zijn, of iets anders)
- Wat zijn de grootste hindernissen en belemmeringen om daaruit te blijven 'drinken'?
- Hoe omschrijf je het moment dat je dorst gelest is het beste? Wat ervaar je dan?

SAMEN LEVEN UIT DE BRON

In de gemeente willen we samen leven uit de Bron.

Sommigen zien vooral wat er niet is, anderen zien vooral wat we wel allemaal krijgen.

Nu kun je proberen een kudde met hekken bij elkaar te houden, met strakke regels.

Maar dat is niet nodig als er een bron is, waar de schapen uit zichzelf heen gaan.

Het belangrijkste is dat we samen putten uit de Bron van Gods genade.

Dat er levend water uit de bron mag stromen. Laten we met elkaar dat water steeds zoeken.

Ook als je geen prater bent, deel dan wel met anderen wat je bezig houdt. Bid voor elkaar.

- Welke dingen in het gemeente zijn geven je energie? Wat maakt je enthousiast?
- Wat vind je moeilijk? Waar loop je tegenaan? Wat zijn belemmeringen om te groeien in geloof en gemeente zijn?
- Hoe geef je vorm aan het samen leven uit de Bron? Wat geef je aan andere gemeenteleden? Wat ontvang je van anderen?
- Hoe zou je meer met anderen kunnen delen van het geloof met anderen uit de gemeente en samen kunnen groeien?
- Wie zijn voor jou inspirerende voorbeelden van leven uit de bron? (z.o.z.)



- Bid je het gebed: “Schenk levend water uit de Bron” (GK 171) voor de kerkdienst? Kun je voorbeelden noemen van hoe je in een dienst kracht ontving door de genade van Christus?



DELEN UIT DE BRON

Wanneer we met Christus verbonden blijven dan zijn we niet als een ‘mandje’.

Daar blijft geen water in staan. Dat water spoelt zo weer weg.

Maar als het water werkelijk opvangen, kunnen we het doorgeven.

Door de Geest word je dan zelf een bron van levend water en kun je anderen helpen.

Als je dan met elkaar door de woestijn trekt, kan er door Gods kracht een oase ontstaan.

Dan mag je anderen het levende water aanreiken.

Zo doortrekt de Geest heel je persoon, je gaven en creativiteit.

Mag je, zelf geliefd door Christus, die liefde aan anderen doorgeven.

Bidden voor anderen en vooral: het goede doen!

- Welke gaven van de Geest ontvang jij, waarmee je anderen kan helpen?
- Op welke manieren kun je een ander dienen en dingen doen voor een ander?
- Wat kun je doen als iemand geestelijk dorst heeft? Wat kun je voor hem of haar betekenen?
- Op welke manieren ben je betrokken bij de nood in de wereld en om je heen?
- Hoe draag je de boodschap van Jezus uit in je omgeving?
- Hoe zouden we anderen meer erop kunnen wijzen dat we hier een kostbare bron van levend water hebben?

Jaarthema LEVEN UIT DE BRON

17 september	Leven uit de Bron
5 november	Zelf leven uit de Bron (persoonlijke relatie)
7 januari	Zelf leven uit de Bron (de praktijk)
4 februari	Samen leven uit de Bron (communicatie)
3 maart	Samen leven uit de Bron (inspireren)
7 april	Delen uit de Bron (dienstbaar)
5 mei	Delen uit de Bron (fontein)

Activiteiten

11 oktober Koffiedrinken van 9:30-11:30